

“ Nếu như không được mời tham dự hội thảo **“Sự liên tục và thay đổi qua kinh nghiệm lịch sử của Việt Nam và Hàn Quốc”** ở Busan cuối tháng 10-2004 có lẽ tôi sẽ không có cơ hội biết đến Hội Vesamo – Hội những người yêu Việt Nam, và sẽ không thể mừng tượng nổi ở đất nước xa xôi và lạnh giá này lại có những con người am hiểu và yêu quý Việt Nam sâu sắc.

Hội Vesamo do những giáo sư của trường Đại học Ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc, đứng ra thành lập cách đây hơn một tháng. Tôn chỉ của hội là hàn gắn quá khứ, bù đắp lỗi lầm của những năm 1960, khi Hàn Quốc tham gia cuộc chiến tranh ngoài ý muốn ở Việt Nam, đã làm cho nhiều người dân Việt Nam vô tội phải chịu đau khổ. Thành viên của hội là những viện trưởng, hiệu trưởng, giáo sư của các trường đại học. Có cả cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, nguyên Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố, thị trưởng, giám đốc doanh nghiệp, bác sĩ và doanh nhân... Họ đều là những người Hàn Quốc có cùng một tình yêu và tâm huyết muốn sát cánh với người Việt Nam, muốn bắc nhịp cầu hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc. Tinh thần và nhiệt huyết của họ không ở những ngôn từ mỹ miều, mà được thể hiện ở những hành động đẹp đẽ, nhân ái mà họ luôn dành cho Việt Nam.

Hội tổ chức những hội thảo và mời học giả Việt Nam sang giao lưu. Chỉ khi được tiếp xúc và chia sẻ với họ thì mới hiểu những đóng góp thầm lặng của họ cho Việt Nam thật quý giá và đáng để suy ngẫm.

Giáo sư Bae Yang Soo, khoa Tiếng Việt của Đại học Busan, bảo vệ tiến sĩ tại Việt Nam và là thành viên của Hội Vesamo, đã kỳ công thiết kế một chương trình về Việt Nam học qua mạng với 15 chủ đề về Việt Nam. Cứ nhìn con số 235 sinh viên đăng ký theo học thì có thể hiểu mỗi quan tâm về Việt Nam tại Hàn Quốc đang ngày càng rộng hơn. Những giáo sư của khoa Tiếng Việt, Đại học Busan – cũng là khoa Tiếng Việt lớn nhất Hàn Quốc (với 40 sinh viên được tiếp nhận mỗi năm, so với sinh viên Seoul là 30 sinh viên) đã cương quyết không chấp nhận áp lực của trường tăng số lượng sinh viên vì họ mong muốn hướng đến chất lượng đào tạo, đến số công việc mà sinh viên sẽ tìm được khi ra trường. Chỉ mới đây thôi khi nhu cầu học tiếng Việt ngày một nhiều hơn và vì đề nghị của trường nhiều năm nay khoa đã chấp nhận tăng số lượng đào tạo lên 45 người. Cùng với kiến thức về khoa học kỹ thuật, vốn liếng và kỹ năng quản lý, họ sẽ là một đội ngũ đầy hứa hẹn cho những hợp tác đầu tư ở Việt Nam trong tương lai.

Những con người khác tôi có dịp gặp tại Hàn Quốc cũng có lòng nhiệt tình với Việt Nam không kém. Ông Yang Chang Seon, giám đốc một công ty may có cơ ngơi bề thế, khách hàng tấp nập nhưng vẫn dành thời gian và tâm huyết để giúp đỡ những công nhân Việt Nam xa nhà, đơn độc. Ông mời họ đến thăm nhà mình và những lúc rảnh rỗi thì truyền nghề miễn phí cho họ.

Giáo sư Yoo Myung Yoon, Viện trưởng Viện Đào tạo thủy sản hải dương Hàn Quốc tại Busan, đã cống hiến rất nhiều tâm sức cho việc hợp tác đào tạo với trường Đại học Hàng hải, Việt Nam. Ông Cheol Soo Jang, Chủ tịch công ty Far East Engineering lại đang ấp ủ khát vọng của riêng mình: “Trong tương lai tôi sẽ đến Việt Nam để tìm đối tác đóng tàu”. Ông cho rằng trình độ của Việt Nam giống như Hàn Quốc 1975, nên bắt đầu đóng tàu

10.000 tấn là vừa. Trong tương lai nâng dần lên 40.000 - 50.000 tấn, như vậy quá trình chuyển giao công nghệ sẽ thuận lợi hơn. Ông Kwon Young Ho, Chủ tịch công ty Sắt thép DAEHAN thì đang tìm cơ hội hợp tác xây dựng một nhà máy sản xuất các dụng cụ nhà kho.

Các giáo sư Đại học Ngoại ngữ Busan đã theo cùng đoàn chúng tôi trong sáu ngày ròng rã kể từ khi hội thảo bắt đầu cho đến lúc chúng tôi rời Busan. Luôn mong muốn sẽ ngày càng có nhiều nhà khoa học góp tiếng nói chung vào tình hữu nghị giữa hai nước, mong muốn những nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ góp sức cho sự phồn vinh và phát triển của Việt Nam”.